

Hyldest til Strandgårdsparken ved 40 års jubilæumsfesten d. 18. august 2018

Mel: I skoven skulle være gilde



SOLGT

1. Da hele Strandgårds-marken
blev delt på kryds og tværs,
da opstod Strandgårdsparken
i otte og halvfjerds.
Og grunde blev udstykket,
en masse huse bygget,
og husene blev solgt,
og fine haver blev lagt an,
så folk ku' nyde livet
tæt ved både skov og strand.

2. I fyrre år har stedet
nu været villavej,
et hjemsted, som har glædet
os alle hver for sig.
Med gå- og cykelveje
og steder, man kan lege,
og udsigt ned til fjorden
eller op til skov og mark.
Der er nu noget særligt
ved vor gode Strandgårdspark!

3. Der blev kørt stærkt på vejen,
så vej bump, det var sag'n,
og nog'n var med på legen,
mens andre sa': Hva' fa'en!!!
For folk, som der er fart i,
ser ikke noget smart i
at djævelske forhindringer
forstyrrer deres hast.
De bump blev også effektive -
bilerne sad fast!

4. Vi havde en antenne,
en fælles grim krabat.
Men masten fik en ende,
da Stofa tog sig a'et.
Det gav en masse penge.
Og det blev drøftet længe,
om pengene sku' anvendes
til fællesskabets vel.
Det endte med, at alle fik
lidt kroner til sig selv ...

5. Det nye Strandgårdsvænge
fik sindene i brand:
Sku' de betale penge
for ejerskab af strand?
Det ville de sgu ikke.
Så vi lod sagen ligge.
De troede måske,
de kunne bade gratis - MEN
så kom der lås og gitter på -
så var der ro igen!

6. Et villasamfund virker
jo bedst med fællesskab.
Hvis fællesskabet knirker,
så bliver det et tab.
Når mange skal bestemme,
så kan man sagtens glemme
det dér med kompromis'ets kunst.
Så kan det slå en gnist.
Vi plejer dog at løse alt
fordrageligt til sidst.

7. Hvis du vil ha' lidt løjer,
så kommer her et hint:
Gå til Lucienhøj og
ta' toget til Korinth!
Og derfra ku' man trille
på cykel, hvis man ville,
til Ringe og tilbage
på det gamle banespor.
En aktiv dag med start og slutning,
lige hvor vi bor!

8. Og syn's man at forandring
og stress ta'r overhånd,
så kan man ta' en vandring
i svundne tiders ånd
til Pipstorn, hvor man finder
unikke oldtidsminder.
Ja, området er helt i top,
hvis man kan li' at gå,
og er man heldig,
kan man finde sten med runer på.

9. Ved stranden har vi teltet
og egen badebro.
Den bro bli'r ikke væltet
af ét puf eller to.
Her hygges og her synges.
Her bades, og her gynges.
Og der er plads til jollen,
som kan ligge dér i fred.
Den strandgrund er et kæmpemæssigt
aktiv for vort sted!

10. Vi slutter vores hyldest
til Strandgårdsparken snart.
Men skal den gøre fyldest,
så ku' det være rart,
om alle nu vil råbe
Hurra! Så vil vi håbe,
at Strandgårdsparken stadigvæk
i lange tider frem
vil være et fantastisk pragtfuldt
sted at ha' sit hjem!

